

## RICHARD REULING WINT DE VLUCHT VANUIT TONGEREN

Het is vandaag 1 augustus als iedereen van overtuigd is dat er vroeg gelost kan worden omdat de temperatuur tegen de middag boven de dertig graden zal uitstijgen. Op de plaats in het zuidoosten van België net voorbij de taalgrens wordt aan de Jeker, een riviertje, gewacht totdat het helder zal worden op de lossingsplaats. Juist de tien minuten die ze nu later lossen zal funest worden voor veel van onze jonge duiven. Om 9.10 uur gaan de kleppen in Tongeren open en met een grote snelheid vliegen de duiven Nederland tegemoet. In de omgeving van Venlo en Sittard krijgt de groep te maken met de afdelingen 10 en 11 die waarschijnlijk hun jonge duiven niet op de vooraf gemelde tijd lossen, een kruislossing ontstaat. Ook Richard verneemt deze grove fout van lossen en op de app verschijnt tegen elf uur zijn naam: "Ik heb zeven thuis heeft en de rest zal wel in Friesland zitten". De hoofdprijs heeft hij dan al binnen want de 20-1268550 heeft om 10.36,42 uur, zijn 1e getekende, het hok bereikt. Vorige week stond deze duif nog zevende aangewezen en won hij met een andere duif het concours vanuit Heusden -Zolder. Ik vroeg hem hoe hij deze duif nu op de eerste plaats had gezet. Het

antwoord is heel verrassend. "Ik moet de inkorvers bedanken dat ze de-550 als eerste uit de mand gehaald hebben. Vijf duiven zaten in een aparte mand, die het op deze vlucht zouden maken. De duif is een product van een mix van Hooymans-, Koopmansduiven, die ik bij J. Hendriks gehaald heb. Ik wil met deze nakomelingen de eendaagse fond op.



De lossingscommissie krijgt tegenwoordig advies van de twijfelachtige IWB, die nauwelijks oog heeft voor welke wind er waait en hoe kruislossingen voorkomen hadden kunnen worden. De plaats Tienen was voor ons veel beter geweest, het argument wat men op de site aandraagt slaat nergens op".

Een bevriend duivenliefhebber waarschuwde me al dat we op Richard Reuling moeten letten want hij heeft goede duiven.. De taart die Richard met deze vlucht wint zal zeker in het bijzijn van zijn jonge garde bij een lekkere kop koffie aangesneden worden. Nogmaals een welverdiende felicitatie, want als je tweemaal achter elkaar de vlucht winnen, dan ben je een hele goede duivenliefhebber.