

## WITTLICH, EEN PROOI VOOR HENK ROZIJN



De meesten van ons hadden van deze plaats nog nooit gehoord. Het is een schitterende plaats aan de Lieser, een zijrivier van de Moezel, waar de echte Moezelwijnranken groeien. Voor Henk zal deze plaats niet onbekend zijn want als vrachtwagenchauffeur kom je door het hele gebied van het zuidelijke deel van de Eifel. Op 6 juni kon er niet vroeg gelost worden, want het weer werkte op de lossingsplaats niet mee. Eindelijk werd om 13.15 uur dan toch het startsein gegeven en de duiven zouden met een sneltreinvaart naar huis vliegen. “Of iedereen verwacht had dat ze bijna 90 km per uur zouden maken, weet ik niet maar ik zat op mijn plaats in de tuin”. De 18-1646860, een tweejarige doffer was de eerste van de 447 duiven ingekorfde duiven in de vereniging.

Het had niet veel gescheeld of Henk had met deze vlucht niet meegedaan. Er waren al een drietal oefenvluchten zonder punten vervlogen en hij vond dat de duiven genoeg geoefend hadden. Bij de vuilstortplaats in Zevenaar hoorde hij van Theo Hetterscheid dat dit weekend wel voor de punten gespeeld ging worden, waarna hij het aantal duiven alsnog bij Wim heeft doorgegeven. In de uitslag staan vier van de tien duiven van Henk geklasseerd, een prestatie van jewelste. Als je elke week met een klein aantal duiven meedoet is het een hele prestatie om in de prijzen te vallen.